



puurs-sint-amands

725

ruisbroek





Hoera, het is feest!

In 1298 kreeg Ruisbroek zijn '**keure**'. Dat is een belangrijk document dat bepaalde rechten toekende aan het toenmalige dorp. Je zou kunnen zeggen dat het sinds dan officieel erkend werd. Dat grote moment is **725 jaar geleden** en vieren we nu met een **feest**. En daar horen natuurlijk cadeautjes bij! Daarom krijg jij dit **koekendoosje**. Heb je al gezien dat er een **haan** op staat? Dat is al eeuwenlang hét **symbool van Ruisbroek**. Want weet je wie hier lang geleden aan de macht was? De familie ... Lecocq! En coq is Frans voor haan.

Dus hiep hiep hoera en ... **kukelekuuu!**

Ruilen voor een reuzenrad-ritje?

Deze haan heeft kleur nodig! Haal je potloden en stiften er bij en aan de slag. Breng je ingekleurde plaat naar de ingang van het **reuzenrad**. Dat vind je vanaf **vrijdag 19 mei tot en met zondag 21 mei** in Ruisbroek, op het terrein van Kabal. In ruil voor je kleurplaat krijg jij een **gratis ritje** op het reuzenrad.

Ga voor het hele feestprogramma naar www.725ruisbroek.be